



Δ' Βα 22,1-23,25

Β' Πα 34,1-33

## Ὁ βασιλιάς Ἰωσίας

Ποιοί ἄνθρωποι, παιδιά, ἦταν στά παλαιότερα χρόνια οἱ πῖο πλοῦσοι; Οἱ βασιλιάδες. Ζοῦσαν μέσα στά παλάτια τους μέ πολυτέλεια καί συγκέντρωναν στά θησαυροφυλάκιά τους ἀνεκτίμητους θησαυρούς.

Σήμερα θά γνωρίσουμε ἕναν βασιλιά πού ἀνέβηκε στόν θρόνο ἀπό μικρό παιδί. Ὡστόσο, δέν συγκινήθηκε ἀπό τά πλούτη πού εἶχε, γιατί βρῆκε ἕναν θησαυρό πολυτιμότερο καί ἀκριβότερο ἀπό τό χρυσάφι του. Ποιός νά ἦταν ἄραγε ὁ θησαυρός του;

### Ἀγιογραφική διήγηση

Βρισκόμαστε στήν Ἱερουσαλήμ (δείχνουμε στόν χάρτη, βλ. Γεν. ἐποπικό ὕλικό), στήν πρωτεύουσα τῶν Ἰουδαίων, 650 περίπου χρόνια πρὶν γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Ἡ πόλη εἶναι ἀναστατωμένη, γιατί δολοφονήθηκε ὁ βασιλιάς της. Ὁ λαός τότε ἀποφασίζει νά ἀνεβάσει στόν θρόνο τόν γιό του, τόν **Ἰωσία**, ὁ ὁποῖος ἦταν μόλις **ὀκτώ χρονῶν**. Μάλιστα! Ὁ Ἰωσίας ἔγινε βασιλιάς ὅταν ἦταν μικρός σάν κι ἐσᾶς, παιδιά.

Πῶς ὅμως νά κυβερνήσει τή χώρα ἕνα παιδί ὀκτώ χρονῶν; Ὁ

Θεός δέν ἄφησε ἀβοήθητο τόν μικρό βασιλιά. Τοῦ ἔδωσε πολυτίμους βοηθούς καί συμβούλους: τόν **ἀρχιερέα Χελκία** καί ἄλλους εὐσεβεῖς ἀξιωματούχους. Τό πρῶτο πού δίδαξαν ὅλοι αὐτοί στόν Ἰωσία ἦταν ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶχε σάν πολύτιμα πειράδια στό στέμμα του. Γι' αὐτό καί ξεχώρισε σάν βασιλιάς.

Τά χρόνια ἦταν δύσκολα καί ταραγμένα. Πολλοί Ἰουδαῖοι εἶχαν ξεπέσει στή φοβερότερη ἁμαρτία: λάτρευαν ψεύτικους θεούς καί προσκυνοῦσαν τά ἀγάλματά τους, **τά εἴδωλα** ὅπως τά ὀνομάζουμε. **Εἶχαν γίνει εἰδωλολάτρες.** Ἔτσι περιφρονοῦσαν τόν ἀληθινό Θεό. Ὁ πιστός βασιλιάς Ἰωσίας ἀποφασίζει νά βάλει ἓνα τέρμα σ' αὐτή τή φοβερή ἁμαρτία. **Καταστρέφει ὅλα τά εἴδωλα** (βλ. «*Ἡ Βίβλος*», σ. 302-303). Συγχρόνως φροντίζει -μέ τή βοήθεια τῶν συμβούλων του- νά ἐπισκευάσει καί νά λαμπρύνει τόν ἕναν καί μοναδικό ναό τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, πού οἱ προηγούμενοι βασιλιάδες τόν εἶχαν παραμελήσει.

Οἱ ἐπισκευές τοῦ ναοῦ ἀρχίζουν. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, **ὁ ἀρχιερέας Χελκίας ἀνακαλύπτει μέσα σ'αὐτόν ἓνα παλιό βιβλίο.** Τό ἀνοίγει μέ περιέργεια καί τί νά δεῖ; Δέν πίστευε στά μάτια του! Τό βιβλίο αὐτό ἦταν ὁ νόμος πού εἶχε παραδώσει χρόνια πρὶν ὁ ἴδιος ὁ Θεός στόν προφήτη Μωσῆ. Ἦταν τό βιβλίο μέ τίς ἅγιες ἐντολές τοῦ Κυρίου. Συγκινεῖται ὁ Χελκίας ἀπό τόν ἀπρόσμενο αὐτό θησαυρό. Ἀμέσως καλεῖ τόν γραμματέα τοῦ Ἰωσία καί τοῦ λέει χαρούμενος: **«Βρῆκα τό βιβλίο τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ μέσ στόν ναό. Πήγαινε νά τό δώσεις στόν βασιλιά».**

Χωρίς καθυστέρηση ὁ γραμματέας ἔρχεται στόν Ἰωσία καί τοῦ παρουσιάζει τό βιβλίο τοῦ θείου νόμου. Ὁ βασιλιάς ζητᾷ ἀμέσως νά τοῦ τό διαβάσει. Ἀκούει μέ προσοχή τά λόγια τοῦ Θεοῦ. **Ἡ καρδιά του συγκινεῖται, θαυμάζει** ἀλλά καί ἀναστατώνεται. Μέσα στό βιβλίο γράφει πῶς ἡ χώρα θά καταστραφεῖ ἐξαιτίας τῆς εἰδωλολατρίας. Προσεύχεται τότε ταπεινά ὁ Ἰωσίας στόν Θεό καί ζητάει τό

ἔλεός Του.

Καί ὁ Θεός δίνει τήν ἀπάντησή Του: «Ὁ τόπος αὐτός πρέπει νά καταστραφεῖ, γιατί οἱ ἄνθρωποι μέ ἐγκατέλειψαν. Ὅμως ἐσύ, βασιλιά, ἄκουσες προσεκτικά τά λόγια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. **Κι ἐπειδή μετανόησες καί ταπεινώθηκες καί ἔκλαψες μπροστά μου, ἐγώ σέ ἄκουσα. Δέν θά πάθετε κακό. Θά σ' ἀφήσω νά πεθάνεις εἰρηνικά».**

Ὁ βασιλιάς εὐχαρίστησε μέσα ἀπό τήν καρδιά του τόν Κύριο, πού ἐμπόδισε τήν καταστροφή. **Κράτησε τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ σάν τόν πολυτιμότερο καί ἀκριβότερο θησαυρό.** Στ' ἀλήθεια, δέν ἦταν; Μέσα σ' αὐτό ὑπῆρχε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀλήθεια Του! Χάρις στό βιβλίο τοῦ Θεοῦ σώθηκε ὅλη ἡ χώρα ἀπό ποικίλες συμφορές.

Ὁ Ἰωσίας δέν φύλαξε αὐτόν τόν θησαυρό μόνο γιά τόν ἑαυτό του. Διέταξε νά συγκεντρωθεῖ ὁ λαός καί οἱ ἄρχοντες στόν ναό. Κι ἐκεῖ, μπροστά σέ ὅλους ὁ βασιλιάς διάβασε μέ ἱερή συγκίνηση τά λόγια τοῦ βιβλίου. Κι ἔκανε μία συμφωνία μέ τόν Θεό ἐνώπιον ὄλων: **«Θά τηρῶ, εἶπε δυνατά, ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μέ ὅλη τήν καρδιά καί τήν ψυχή μου καί θά ἐφαρμόζω ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα μέσα στό βιβλίο».** Σάν ἕνας ἄνθρωπος κι ὅλος ὁ λαός συμφώνησε νά τηρεῖ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

Καί ὁ Θεός τούς εὐλόγησε. Πράγματι, καμιά συμφορά, τίποτε κακό δέν συνέβη στή χώρα ὅσο ζοῦσε ὁ εὐσεβῆς βασιλιάς Ἰωσίας, πού τόσο ἀγάπησε τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ.

## Τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ

Αὐτό τό πολύτιμο βιβλίο, ξέρετε, σᾶς τό ἔφερα σήμερα ἐδῶ στό κατηχητικό μας. Θέλετε νά τό δεῖτε; ... (Ὁ κατηχητής / ἡ κατηχήτρια δείχνει μία μεγάλη Ἁγία Γραφή. Εἶναι ὠραῖο νά τήν ἔχει τυλιγμένη μέ χρυσαφί περιτύλιγμα καί νά τό ζετυλίζει ἐκείνη τήν ὥρα, ὥστε νά

προκαλέσει τό ενδιαφέρον τῶν παιδιῶν). Νά, τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, παιδιά! **Ἡ Ἁγία Γραφή**, ἔτσι ὀνομάζεται! Ἐδῶ μέσα βρίσκονται ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού διάβασε ὁ βασιλιάς Ἰωσίας. Ἐδῶ μέσα εἶναι γραμμένα τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, πού δίνουν ζωή καί χαρά. **Γι' αὐτό τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ πολυτιμότερος θησαυρός.**

Τήν Ἁγία Γραφή τήν ἔγραψαν οἱ προφῆτες καί οἱ ἀπόστολοι, ἀλλά τή σκέψη καί τό χέρι τους τά κινοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἐπομένως, τό βιβλίο αὐτό ξεχωρίζει ἀπ' ὅλα τά ἄλλα. **Εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν βιβλίων καί ὀνομάζεται «Βίβλος».** Εὐλογημένα καί εὐτυχημένα θά εἶναι τά παιδιά ἐκεῖνα πού σήμερα θά πάρουν μία μεγάλη ἀπόφαση: **Ὅπως ὁ βασιλιάς Ἰωσίας διάβαζε τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη του τή ζωή, ἔτσι κι ἐμεῖς κάθε μέρα σέ ὅλη μας τή ζωή νά μελετοῦμε μέ προσοχή τήν Ἁγία Γραφή.** (Φωνάζουμε ὅλοι μαζί τό σύνθημα πού σημειώνεται στό τέλος τοῦ μαθήματος).

Βέβαια, ἐσεῖς, ἐπειδή εἶστε ἀκόμη μικρά παιδιά, **μπορεῖτε νά μελετᾶτε τήν εἰκονογραφημένη Βίβλο**, πού ἔχει τόσο ὁμορφες εἰκόνες (τή δείχνουμε). Ἐχει μέσα καί τήν ἱστορία τοῦ βασιλιᾶ Ἰωσία. Παρακαλέστε τούς γονεῖς σας, ἀντί γιά ἄλλο δῶρο, νά σᾶς πάρουν φέτος μία εἰκονογραφημένη Βίβλο.

(*Ἄν ἡ πλειοψηφία τῶν παιδιῶν εἶναι τῆς Γ' τάξης, μποροῦμε νά προσθέσουμε τά ἀκόλουθα).*

1. **Ἡ Βίβλος χωρίζεται σέ δύο μεγάλα μέρη:** α) στήν Παλαιά Διαθήκη, πού περιέχει 49 βιβλία (αὐτήν διάβασε ὁ Ἰωσίας) καί β) στήν Καινή Διαθήκη, πού ἀποτελεῖται ἀπό 27 βιβλία· περιέχει τή ζωή καί τά λόγια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀποστόλων (*δείχνουμε τό βιβλίο τῆς ἀγίας Γραφῆς, βλ. ὀπτικοακουσικό ὑλικό*).

2. **Ἄς προσπαθήσουμε, παιδιά, στή ζωή μας νά κάνουμε πράξη ὅ,τι μᾶς ζητάει ὁ Θεός μέσα στό βιβλίο Του.** Μᾶς ζητᾶ νά συγχωροῦμε; Ἄς συγχωροῦμε! Μᾶς δίνει τήν ἐντολή νά σεβόμαστε τούς γονεῖς μας, νά μήν κλέβουμε, νά μήν λέμε ψέματα; Ἄς τά τηρήσου-

με! Ἄν ἐφαρμόζουμε κάθε ἐντολή πού μᾶς δίνει ὁ Θεός μέσα στήν Ἁγία Του Γραφή, αὐτό θά εἶναι ἡ χαρά καί ἡ σωτηρία μας, ὅπως ἦταν καί γιά τόν βασιλιά Ἰωσία.

**Τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ  
μέ χαρά θά μελετῶ.  
Πάντοτε θά τό κρατῶ  
σάν μεγάλο θησαυρό.**

### **ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**



1. *Τό βιβλίο τῆς ἁγίας Γραφῆς.*
2. *Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.*
3. *Ζωγραφιά.*
4. *Παιχνίδια: α) «ὁ βασιλιάς τῶν βιβλίων»,  
β) «ὁ πολυτιμότερος θησαυρός».*